

FMF-Østdanmarks tur til Bornholm startede overfor DGI-Byen, hvor vi mødtes lidt inden Kombardobussen startede turen kl. 14:30 fredag den 29. april. Turen gik med Kombardobussen til Rønne via Ystad og på Rønne Havn fik vi på tætteste hold lov til at opleve, hvordan en narkoinspektion foregår, samt hvordan en der besidder stoffer, reagerer på en uanmeldt inspektion, så vi fik spænding og oplevelse fra starten af turen.

På havnen i Rønne stod Michael fra Aakirkeby Turist og Selskabskørsel klar til at transportere os til Pension Koch i Gudhjem og på vejen dertil fortalte han indsigtfuldt om det vi så, og Bornholms nyere historie fra fiskeriets storhedstid til dets nedgang.

Vi ankom til Pension Koch lidt i 7 fredag aften for indkvartering og efterfølgende blev der festet på Brøddan i Gudhjem med mulighed for mad og drikke ad-libitum.



Det blev nogle hyggelige timer på Brøddan og da selskabet brød op valgte nogen at besøge Gudhjems natteliv og andre gik hjem til Pension Koch

Lørdag morgen blev vi hentet af Michael (Buschaufføren) og vi gav ham lidt ekstra udfordringer og muligheder for at vise os noget af Bornholm, som man ikke ser som turist. Vi havde udformet programmet, så det gav mulighed og enkelte afstikkere fra den direkte rute mellem de forskellige destinationer, der var programlagt.

Lørdagens første stop var Bornholms Andelsmejeri, hvor Mogens Pedersen bød os velkommen, viste rundt, fortalte om nyinvesteringer, udbygninger, ombygninger og mejeriets virkestrang. Dette kombineret med et mejeri i drift, så alle kunne se på tættest hånd, hvordan man laver ost på Bornholm, var til stor tilfredshed for deltagerne.

Bornholms AM lagde også lokaler til vores generalforsamling, der var et punkt udenfor arrangementet.

Efter generalforsamlingen blev vi opvartet med en dejlig frokost af mejeriets kantinemedarbejder og lidt før klokken 13 sluttede et godt og hyggeligt besøg hos Bornholms AM.

Turen gik nu videre til noget andet end rustfrit stål og fagrelateret, da målet var Bornholms Kunstmuseum. Inden vi gik ind på muset introducerede vores guide, historiefortæller og chauffør Michael os for honningsyp, der er en Bornholmsk specialitet. Her startede vi med en introduktion og rundvisning af en frivillig tilknyttet muset. Der var herefter mulighed for at udforske muset og omgivelserne på egen hånd. Inden vi steg på bussen igen fik vi igen mulighed for at smage en honningsyp.

Turen gik herefter til Svaneke Bryghus, hvor vi skulle starte med en rundvisning på bryggeriet, eller det vil sige at reglen er at man skal kende deres produkter inden man ser deres produktion, hvilket der ikke var nogle indvendinger imod.



Da rundvisningen var gennemført med mange indsigtfulde fortællinger om opstarten af bryghuset til dets nuværende form og deres mange udfordringer og succeser gennem årene, gik vi ned på bryggeriet restaurant, hvor Chr. Hansen stod for prøvesmagning af forskellige bryg fra Svaneke Bryghus'



udviklingsbryggeri krydret med anekdoter og historie med de eksoteriske personligheder der skal til for at skabe en virksomhed, som deres. Besøget var så godt, at vi måtte udskyde afgang fra bryggeriet og dette gav mulighed for nogen til at prøvesmage "Røde Ivan" der skulle bruges 1. maj. Vi forlod Svaneke lidt senere end programmet foreskrev, men der var stadig mulighed for en lur på værelset, eller andre gøremål, inden vi skulle ud at spise. Lørdag aften skulle vi dinerer på Restaurant 3760, der blev akkompagneret af gode vine, som Bactoforce var vært for. Vi havde nogle rigtig hyggelige timer på restauranten krydret med lidt afvigelser fra den aftalte menu.



Der blev efter besøget på Restaurant 3760 nydt aftenstemning og de kulturelle udfoldelser der var åbne, for at komme helt tæt på den Bornholmske stemning.

Søndag gik turen via det nordøstlige Bornholm med gode fortællinger og sagn til Opalsøen med mulighed for at frekventere Michaels kurv med smagsoplevelser. Vi kørte herefter til Hammershus, hvor vi startede på besøgscenteret og herefter gik op til Hammershus i solskin og god stemning.



Efter besøget på Hammershus gik turen forbi Helligpeder og noget af kystvejen, da vores guide Michael ville vise os dele af Bornholm, som turister normalt ikke oplever og de smalle veje krævede en god buschauffør. Vi fortsatte turen til Hasle og røgeriet hvor frokosten var Sol over Gudhjem, som SPX Flow stod for.

Vi valgte efter en rådslagning at bryde op lidt før end planlagt fra Hasle for



at få yderligere oplevelser med hjem fra Bornholm. Herefter kørte vi til Nyker for at se en rundkirke. Den var desværre lukket, men de i selskabet der var høje nok kunne gennem vinduerne få et kig ind i kirkerummet. Vi fik herefter lov til at se Bornholms granitbrud, hvilket også gav os muligheden for at give et stort bifald og tak til vores guide og chauffør Michael, der havde været med til at gøre turen uforglemmelig i godt samspil med deltagerne på turen.

På vejen ind i Rønne fik vi historien om krigshjælpen til Bornholm fra Sverige, der havde doneret træhuse til øen med betingelsen om, at de skulle bevares i deres oprindelige udformning og farve for altid.

Vi sagde farvel til vores guide på havnen i Rønne, hvor vi steg ombord på Kombardobussen mod København.

Vi ankom til DGI-Byen igen ved halv sekstiden efter nogle gode dage på Bornholm i godt selskab med højt humør.

En stor tak fra arrangementsudvalget for at I gjorde denne tur uforglemmelig for alle deltagerne med jeres grin, latter og jeres positivitet.

